

Στο Μουσείο Μακρονήσου με τα Θέματα Παιδείας



Το περιοδικό *Θέματα Παιδείας* συνεχίζει τις μορφωτικές πρωτοβουλίες του προγραμματίζοντας επίσκεψη στο Μουσείο Μακρονήσου (Αγίων Ασωμάτων 31, Θησείο) την Κυριακή 10/11, στις 10.30π.μ.. Οι επισκέπτες θα “ξεναγηθούν” από τους Λάζαρο Κυρίτση και Γιώργο Σπηλιώτη, αντιπρόεδρο και μέλος του Δ.Σ. αντίστοιχα, της Πανελλήνιας Ένωσης Κρατούμενων Αγωνιστών Μακρονήσου (ΠΕΚΑΜ). Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 6974374333.

Έργα του Γιώργου Φαρσακίδη για τη Μακρόνησο (1949-1950)

Πάνω: Η τρομερή απεικόνιση της Χαράδρας των βασανιστηρίων σε χαρακτηριστικό. Κάτω: Ο Δημήτριος Ιωαννίδης, μπροστά στα αιμόφυρτα κορμιά, εκβιάζει για «δήλωση μετανοίας». Για το σχέδιο αυτό ο μετέπειτα δικτάτορας, λίγες μέρες πριν το πραξικόπημα της χούντας, έκανε μήνυση στο Γ. Φαρσακίδη, και κατασχέθηκε το λεύκωμά του *Μακρόνησος*. Ο Ιωαννίδης, που είχε επιβλέψει ο ίδιος το βασανισμό του Γ. Φαρσακίδη στη Μακρόνησο, στη συνέχεια διακρίθηκε ιδιαίτερα στο βασανισμό των γυναικών...



Απόσπασμα από την *Αντιγόνη* του Σοφοκλή σε διασκευή του Μπέρτολτ Μπρεχτ:

ΚΡΕΩΝ: Δέχεσαι για κείνο πού ‘κανες κρυφά μα βγήκε πια στα φόρα, μετάνοια να δηλώσεις μπρος σ’ όλο το λαό και να γλιτώσεις έτσι μια τιμωρία σκληρή; (Παύση).

Γιατί είσαι τόσο πεισματάρης;

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Για παράδειγμα στους άλλους...

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Τα ίδια ρητορεύουν όλοι οι κυβερνήτες! «Οι εμφύλιοι τσακωμοί θά ‘ναι ο χαμός του τόπου κι οι οχτροί, εξαιτίας τους, θα βγούνε κερδισμένοι!...». Κι ο λαός τα χάνει και προσφέρει θύματα κι η χώρα τέλος πέφτει, αποδεκατισμένη, στα χέρια αυτού του οχτρού.

ΚΡΕΩΝ: Παραμιλάς; ...

Θα στείλω εγώ τη χώρα στο χαμό της;

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Μονάχη της θα πάει.

Γιατί μπροστά σου σκύβει.

Κι ο σκυμμένος δεν βλέπει αυτόν που του ορμά.

Βλέπει μονάχα χώμα – το χώμα που θα τον δεχτεί.

ΚΡΕΩΝ: Προσβάλλεις τώρα, αδιάντροπη, και το ιερό το χώμα της πατρίδας!

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Πόνος και κούραση, αυτό είναι η γη μας.

Πατρίδα δεν είναι μονάχα το χώμα και το σπίτι μας.

Η γη που βρέξαμε με ιδρώτα,

το σπίτι μας που αφήσαμε να καίγεται,

ο τόπος όπου σκύψαμε με υποταγή

δεν είναι αυτά μονάχα που ονομάζει ο άνθρωπος πατρίδα.

ΚΡΕΩΝ: Εσένα μια φορά, η πατρίδα σ’ αποκήρυξε, σα μίσημα βλαβερό και σιχαμένο.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ποιοι μ’ αποκήρυξαν;

Εδώ κάθε μέρα λιγοστεύουν οι άνθρωποι...